



De Vergulde Swaen

Mededelingenkrant

Jaargang 2 nr. 1

september 2004

Verlang niet dat alles zoo geschiede als gij wilt.

Oudheidkamer "De Vergulde Swaen" Rotterdamseweg 53 - 55 tel. 078-612 5681 www.swaen.net
tevens Secretariaat Historische Vereniging Zwijndrecht

www.swaen.net

Sinds 13 mei is de Zwijndrechtse geschiedenis officieel onderdeel van het wereldwijde web. Die dag nam Piet van Rietschoten met een symbolische handeling de nieuwe internetsite in gebruik.

Vanaf die tijd is de site, ondanks het niet noemen van de naam in de krant, druk bezocht. In vier maanden tijd (tot 11 september geteld) werden 795 bezoekers geregistreerd die daarbij totaal 1239 pagina's raadpleegden. De meeste bezoeken vonden plaats in juni en augustus (343 en 117). De bezoekers in juli daarentegen bekeken weer meer pagina's. September zal naar verwachting minstens 180 visites tellen.

De meeste mensen kijken vrijdags naar swaen.net: gemiddeld 167, maar ook de donderdag is blijkbaar een prettige dag (56). Op zondag wordt het minst gekeken. Nu komt het vreemdste: om vier uur 's nachts wordt onze site het meest bezocht. Mogelijk ligt de verklaring in het feit dat dit waarschijnlijk Amerikaanse tijd is, dus dat is dan bij ons rond 10.00 uur of het eind van de ochtend. 368 bezoekers komen uit Nederland, 206 uit ongeïdentificeerde landen. Verder bezoekers uit België, Finland, Oostenrijk en USA. (Eén bezoeker uit de VS was met name geïnteresseerd in burgemeester Brouwer, wier betovergrootvader dat was; zij mailde ons hierover en dat heeft ook voor ons verrassende ontdekkingen opgeleverd.) Vier procent van de bezoekers blijft langer dan een uur bij ons.

Meest bezocht werden de pagina's over monumenten, opgravingen, persberichten en exposities.

Wanneer gezocht werd op trefwoord, was het meest gebruikte trefwoord... Clement Bezemer.

De conclusie is dat steeds meer mensen onze site ontdekken en raadplegen.

Marcel Deelen

Expositie Nieuwe Huizen voorziet in behoefte

Op 9 juli werd de expositie "Rotterdamseweg, Nieuwe Huizen" geopend door mw. E. Los, de moeder van "onze" Daan Groeneveld. Zij woont al jaren aan de Rotterdamseweg, en ook al jaren in één van de Nieuwe Huizen. De tentoonstelling toont een duizelingwekkend aantal foto's van de situaties door de jaren heen van de Rotterdamseweg / Langeweg. Voor vele Zwijndrechtenaren een feest van herkennen, maar soms ook van intense droefenis, gezien het feit wat er allemaal is verdwenen. Wegens de grote belangstelling wordt de tijdsduur van de expositie met ruim een maand verlengd. Inmiddels hangt er ook een aantal luchtfoto's uit de jaren zestig, ter beschikking gesteld door de familie Dorsman. Hoewel timmerfabriek Dorsman centraal staat op de foto's, is er heel veel van de omgeving te zien op de haarscherpe foto's.

Bij de expositie verscheen een korte brochure met achtergrondinformatie. Deze kost drie euro. Het beloofde boek verschijnt naar verwachting in december.



Nieuws uit/van de werkgroepen

Genealogie (door Marja van Twist)

Wij willen u via deze rubriek de gelegenheid geven om vragen te stellen aan collega-genealogen. Wellicht dat u op deze manier verder kunt komen in uw onderzoek. Het is de bedoeling dat uw vragen kort zijn en dat de personen om wie het gaat een band hebben met de Zwijndrechtse Waard. Via een van de leden kwam de volgende vraag binnen.

1. Wie zijn de ouders van Sophia Timmermans. Zij is overleden te Zwijndrecht op 23 februari 1851 te Zwijndrecht. Zij was toen weduwe van Gerrit den Boer (okt 1774- 22 juli 1833). Volgens de overlijdensakte is zij geboren te Rotterdam. Wie weet waar en wanneer Gerrit en Sophia zijn getrouwd. Uit hun huwelijk zijn een aantal kinderen geboren onder Hendrik Ido Ambacht.

Uw reactie graag bij de redactie van de Mededelingen tav de werkgroep Genealogie.

Archeologie (door Alexandre v/d Berg)

De werkavonden vonden door omstandigheden niet altijd een doorgang, maar er zijn wel werkzaamheden uitgevoerd. Het belangrijkste was het onderzoek dat achter "De Vergulde Swaen" werd uitgevoerd. Hier kwamen tijdens het bouwrijp maken van het terrein de resten tevoorschijn van de boerenschuur die bij de voormalige herberg behoorde. Deze schuur werd later eigendom van A. van Rijs en deed tijdens de doleantie voordat de Bethelkerk gebouwd was tijdelijk dienst als onderkomen voor de Gereformeerde Kerk. De breedte bedroeg zo'n veertien meter.

De schuur brandde in de jaren twintig af en is vervangen door het huidige schuurtje wat onderdeel uitmaakt van het museum.

Diapresentatie over de Zwijndrechtse zoutindustrie

Op woensdag 20 oktober geeft de heer P. van Driel weer een diapresentatie over de zoutindustrie. Vorig jaar waren deze lezingen een dermate groot succes dat we wederom een flinke opkomst verwachten.

De zoutindustrie is een bedrijfstak geweest die voor Zwijndrecht bijna 400 jaar van groot belang was. Namen als Keetmeesterstraat en Westkeetshaven houden de herinnering aan dat verleden levend.

De heer van Driel was werkzaam bij de laatste zoutkeet die Zwijndrecht kende: **c.v. zoutziederij v/h J. de Bondt**.

Aan de hand van dia's, veelal gemaakt net voor de sluiting van het bedrijf in 1957, wordt duidelijk gemaakt hoe zout in die dagen geproduceerd werd.

Voor iedereen met interesse voor Zwijndrechtse historie is deze serie een verplichting!

Woensdag 20 oktober, aanvang 14.30 uur en 19.30 uur in De Vergulde Swaen, tel. 612 5681.

De toegang bedraagt € 1,00 (voor leden van de Historische Vereniging Zwijndrecht gratis).

Naast muurresten is ook een aantal afvalputten gevonden, die naar alle waarschijnlijkheid afval bevatten wat uit de herberg afkomstig was. Er zat onder meer veel glaswerk in.

Na uitwerking van deze vondsten volgt te zijner tijd een publicatie hierover.

Balie (door Koen Boot)

Door gelukkige omstandigheden konden we de hand leggen op een aantal "blikken kaarten", afbeeldingen van oude reclames op dunmetalen ondergrond. Er zijn vijf verschillende en de prijs bedraagt in plaats van €4,75 slechts €3,00.

Boek Clement Bezemer

Er zijn de afgelopen tijd al heel wat boeken verkocht, maar we hebben er ook nog een aantal in voorraad. De prijs is €27,50.

Bericht van de penningmeester van de Historische Vereniging.

Half augustus had 88 % van de leden de contributie voldaan. Degenen die nog niet betaald hebben ontvingen eind augustus een aanmaning. Ook vanaf deze kant het verzoek de contributie ad minimaal €10,- op korte termijn te voldoen op giro 136481 t.n.v. de Historische Vereniging. Hiervoor uiteraard onze dank.

Uit enige reacties op deze aanmaningen blijkt dat naam- en/of adreswijzigingen niet altijd schriftelijk worden doorgegeven. Dit geldt eveneens voor opzeggingen en bij overlijden. Vooral in dit laatste geval is dat extra vervelend.

Mondelinge/telefonische mededelingen gaan toch vaak de mist in en leiden mogelijk tot enige irritatie aan uw of aan onze kant.

Gaarne dus uw aandacht.

Lezing over de RTM

Op 24 november houdt Cor Boelhouwers uit Ridderkerk een presentatie over de lijn (Rosestraat-) Middeldijk-Zwijndrecht. Hij is vrijwilliger bij het RTM-museum in Ouddorp, en helpt o.a. mee bij de restauratie van historisch materiaal. Tevens is hij de auteur van het boekje dat over de genoemde tramlijn verschijnt; waarschijnlijk op 25 september. Wij krijgen daar hopelijk exemplaren van voor de verkoop.

Woensdag 24 november, aanvang 14.30 uur en 19.30 uur in De Vergulde Swaen, tel. 612 5681.

De toegang bedraagt € 1,00 (voor leden van de Historische Vereniging Zwijndrecht gratis).



Jubileren doe je met en voor elkaar, vandaar deze oproep aan de leden!

In 2007 hoopt de Historische Vereniging Zwijndrecht haar 25-jarig bestaan te gedenken. Het lijkt voorbarig daar nu reeds aandacht voor te vragen. Toch doen wij dat en wel om de volgende reden. De redactiecommissie is zich bewust van en herinnert zich de ontvangst van de delen 1 en 2 van Zwijndrechtse

Wetenswaardigheden. Waarom zou je niet proberen een derde deel samen te stellen? Het grote voordeel is dat de leden en/of werkgroepen de kans krijgen over hun hobby, ontdekkingen, resultaten van activiteiten in de afgelopen jaren te publiceren. Het motto is immers: voor en door de leden. Het moet natuurlijk gaan over de Zwijndrechtse Waard, over haar ontwikkeling, over het wel en wee van haar inwoners in goede en slechte tijden. Het doel is een rijk geïllustreerd jubileumboek met historisch boeiende en leesbare verhalen.

Na overleg en met goedkeuring van het bestuur is besloten tot de volgende opzet. Het gaat er allereerst om te inventariseren of er uit de leden en werkgroepen bijdragen zijn te verwachten. Vandaar onze oproep om voor 1 januari a.s. aan te geven over welk onderwerp u wilt schrijven, de vermoedelijke omvang ervan inclusief notenapparaat en illustratiemateriaal. Om daaraan enige richting te geven: bij voorkeur niet meer dan 30 bladzijden A4 inclusief noten en illustraties, per bijdrage. Voor alle duidelijkheid: uw bijdrage hoeft dus niet gereed te zijn voor 1 januari 2005!

De redactieleden -hun namen, adressen en telefoonnummers vindt u hiernaast- zijn uiteraard bereid u nader te informeren, bijvoorbeeld over de vraag of over het onderwerp van uw keuze wellicht eerder is gepubliceerd.

Wat gebeurt er verder in 2005? Voor 1 februari 2005 buigt de redactiecommissie zich over de ingekomen suggesties. Indien er voldoende kopij te verwachten is, legt de redactie voor 1 maart 2005 aan het bestuur de opzet van het jubileumboek voor. Het bestuur beslist voor 1 mei 2005 over de definitieve doorgang en daarna worden zij die een bijdrage hebben toegezegd, nader door de redactie geïnformeerd.

De redactiecommissie:

Kees Brinkman, Molenweg 62a,
2995 BL Heerjansdam, 078 – 677
26 17

Kees van der Leer, Schoolstraat
45, 2271 BZ Voorburg, 070
3866520 E-mail:
keesvanderleer@hetnet.nl

Kees Popijus, Amandelgaarde 163,
3344 RC H.I.Ambacht, 078 619 46
77 E-mail: kpopijus@planet.nl



Vrijwilligers

Regelmatig wordt “onze Swaen” verrijkt met nieuwe vrijwilligers. Dit kan zijn voor werk in de gelagkamer, bij de balie, voor schoonmaakwerk, voor (onderhouds)klusjes, voor inventarisatiewerk, voor rondleidingen of voor restauraties. Wie in een gezellig gebouw iets wil doen met gemotiveerde mensen, en een uurtje “over” heeft, is van harte welkom eens te komen praten.

Gemeentewapen

Inmiddels heeft, naar aanleiding van onze brief aangaande het gemeentewapen, een gesprek plaatsgevonden tussen leden van het gemeentebestuur, de Historische Vereniging Zwijndrecht en het Historisch Genootschap Heerjansdam. De gemeenteraad krijgt een besluit voorgelegd ter instemming waarin wordt voorgesteld het huidige wapen te handhaven. Het wapen van Heerjansdam kan eventueel worden gebruikt als dorpswapen. Gekeken wordt nog of en wat voor een kroon kan worden toegevoegd aan het wapen en of er achter kan worden gekomen waarom de eerste heugel negen tanden en de andere twee “slechts” acht tanden hebben.



Aanwinsten

Bijzondere aanwinsten in de afgelopen vier maanden zijn vijf verschillende oude drinkglazen van Zwijndrechtse instellingen, een petroleumlamp die afkomstig is uit de oude boerderij van Develstein (hangt inmiddels in de Stijlkamer, prachtig), diverse boekjes/blaadjes van Zwijndrechtse middenstanders en kerken uit de jaren dertig, een antieke barometer met snijwerk, een nog volle fles levertraan, pillendoosjes van dokter Krijger, een scheerbekken van kapper Pons, Rotterdamseweg 107.

Voor alle duidelijkheid: in deze rubriek worden slechts enkele aanwinsten / schenkingen genoemd, niet alles wat we ontvangen.

WAT ZOEKEN WE NOG

Alles wat oud of uniek is en wat op Zwijndrecht slaat. En we zoeken ook nog nieuwe donateurs...



Exposities

Ringdijk in tekeningen

In het najaar hopen we een tentoonstelling in te richten met tekeningen en schetsen van Anton Verhoeven over de oude Ringdijk, en dat in combinatie met originele foto's van dezelfde situaties. In de Stijlkamer slaat dan inmiddels de **Hongervinter** van 1944 toe, die dan zestig jaar geleden is.

Zestig jaar Bevrijding

In 2005 is het zestig jaar geleden dat Nederland werd bevrijd en dat de tweede Wereldoorlog werd beëindigd. Hier besteden we aandacht aan met een tentoonstelling over de bezettingsjaren en de feestelijkheden rondom de bevrijding. Ongeveer van maart t/m mei.

Zwijndrecht en Meerdervoort, 150 jaar samen

In 1855 werd de gemeente Meerdervoort opgeheven en samengevoegd met Zwijndrecht. In een overzicht worden deze honderdvijftig jaar belicht. De Heerlijkheid Meerdervoort, de oude gemeente, het tuindorp... Ongeveer van juni t/m augustus.

Geklink des Konings

Nog een jubileum in 2005 en wel voor Het Geklink des Konings dat dan 85 jaar bestaat. Foto's, uniformen, instrumenten.

Romeinen

Tenslotte is er nog een tentoonstelling over Romeinen, romeinse vondsten, de oude romeinse wegen. Het is deels een kant-en-klare expositie van de Provincie, die wordt aangevuld met lokale historie. Met name erg interessant voor scholieren.

Oude bedrijvenexpositie

De tentoonstelling over Van Schaardenburg /Howard & Co / Euryza, en Van den Berg & Jurgens / VOZ / Unimills zal dan in het voorjaar van 2006 plaatsvinden. Een mooi begin van dit jubileumjaar voor Zwijndrecht. Immers werd voor het eerst melding gemaakt van Zwijndrecht in een akte van de bisschop van Utrecht uit 1006. Het jaar 2006 moet dus voor Zwijndrecht een onvergetelijk jaar worden.



Colofon

"De Vergulde Swaen Mededelingenkrant" is een samensmelting en voortzetting van de "Mededelingen" van de Historische Vereniging Zwijndrecht, en "De Vergulde Swaen Vrijwilligerskrant".

Het is een uitgave voor en door de leden van de Historische Vereniging en vrijwilligers die zich inzetten voor oudheidkamer De Vergulde Swaen en verschijnt vier keer per jaar.

Overname van tekst is alleen toegestaan met bronvermelding. Aan de publicaties in deze krant kunnen geen rechten worden ontleend.

ISSN: 1571 - 9766

Kopij voor volgende krant uiterlijk **15 nov.** inleveren.

Redactie: Marja van Twist en Marcel Deelen
Redactie-adres: Rotterdamseweg 55, 3332 AC
E-mail: Marja-Jan.Twist@inter.NL.net of sujamarcel@hotmail.com
Oplage: 550 exemplaren op A4-formaat.

Oudheidkamer dames Baan

Een tijdje geleden hadden de dames Baan, naast onze oudheidkamer, de voordeur open omdat ze ergens heen zouden gaan. Enkele passanten waren naar binnen gelopen en liepen geïnteresseerd de woonkamer in, in de veronderstelling dat ze in De Vergulde Swaen waren. De dames Baan, reeds in jas voor het uitstapje, werden begroet met een "zo, de één er uit, de ander er in". Al gauw bleek het misverstand.

Wél was hij verguld,
Maar wat betekent goud als het je vleugels
Aan je lichaam bindt, en zelfs je ogen vult?
Willem Jan Otten (1951)