



De Vergulde Swaen

Mededelingenkrant

Jaargang 4 nr. 1

013

december 2006

Verleden dat herleeft, is altijd toekomst.

Oudheidkamer "De Vergulde Swaen"

Rotterdamseweg 53 - 55

tel. 078-612 5681

www.swaen.org

tevens Secretariaat Historische Vereniging Zwijndrecht

Zeer gelukkig met aanwinst

Het bestuur van de Historische Vereniging is erg gelukkig met de bijzondere aanwinst die deze maand door restaurant Florizz werd geschonken. Het betreft een bierflesje van brouwerij De Sleutel en De Ster, dat rond de vorige eeuwwisseling gebotteld is door L.Kranendonk te Zwijndrecht.



Eind november werd het zeer zeldzame bierflesje vanuit Duitsland te koop aangeboden op een internetveiling. Dankzij een sponsorbedrag door Florizz, die ook regelmatig buffetten verzorgt in de oudheidkamer, kon het beugelflesje worden aangekocht.

Eerste lustrum De Vergulde Swaen

14 december 2001 opende de toenmalige wethouder Abee De Vergulde Swaen officieel: We namen hem gezamenlijk op de schouders. Zo trots waren we op ons eigen gebouw.

Inmiddels zijn we 5 jaar verder en moeten we vaststellen dat wij allemaal, nog altijd trots zijn. Ja, allemaal: Vrijwilligers en bestuur van de Historische Vereniging.

De Vergulde Swaen heeft in Zwijndrecht en ruime omgeving een naam verworven. Iedereen kent ons en velen hebben al een of meerdere malen een expositie bezocht. Een kleine 30.000 personen konden we verwelkomen. Iedere bezoeker is voor ons belangrijk, maar het groepsbezoek van schoolklassen wil ik er even uitlechten: Dat is onze toekomst. Er is veel belangstelling vanuit het onderwijs voor rondleidingen. En die belangstelling is ons zeer welkom. Hopelijk kunnen we hierdoor een basis leggen voor later.

De Vergulde Swaen 5 jaar: Het bestuur van de Stichting de Vergulde Swaen heeft alle vrijwilligers van de Historische Vereniging op 1 december j.l. een feestelijke avond aangeboden. Een hulde aan alle medewerker voor hun blijvende en enthousiasme in deze afgelopen 5 jaar.

Inmiddels zijn we gestart met het 2^e lustrum: Wat dat ons zal brengen weten we niet. Een ding weet ik wel: Bestuur en medewerkers van Uw Historische Vereniging zullen zich blijven inspannen om de historie "levend te houden" voor alle Zwijndrechtters !!

Namens het bestuur en alle medewerkers wens ik U veel "heil en zegen" in het nieuwe jaar.

Piet van Rietschoten, voorzitter.

Lustrumfeest in De Vergulde Swaen

Al in september ontvingen de bestuursleden en vrijwilligers van de Historische Vereniging Zwijndrecht het verzoek de datum van 1 december vast te leggen voor de eerste lustrumviering van de stichting De Vergulde Swaen.

Het programma bleef tot de laatste dag geheim en was dus reden van veel vermoedens ter zake. Het feest zou bovendien geheel door derden worden verzorgd en gedeeltelijk elders plaatsvinden.

Om 17.00 uur leidde Piet van Rietschoten op de hem bekende geestige wijze het feest in, gekleed in een T-shirt dat zijn twee petten (Stichting en Vereniging) duidelijk aangaf.

Koffie met gebak (met Swaen-logo) en drankjes gingen het buffet vooraf. Met zestig vrouw/man zat de stemming er direct al in.

Om 19.30 uur kwam Ad Baan met de grote sjees voorrijden. Hierin werden de 'minder validen' naar De Uitstek gereden. De rest wandelde naar het theater. Een Wiener Melange-avond met onder meer Wilma Driessen en Henk Kreukniet stond op het programma. Voor operette-liefhebbers een hoogtepunt, voor anderen ook zeer leuk.

Terug in de Swaen werd nagepraat, gejolijt en weer het goede der aarde genoten. Aan Gerda Dorsman en Daan Groeneveld werd een draaginsigne van De Vergulde Swaen uitgereikt, dit wegens hun grote verdiensten voor met name de 'feestjes' op de Swaen. (Deze zijn een belangrijke inkomstenbron voor de Stichting).

Alle vrijwilligers en het bestuur willen bij deze de Stichting De Vergulde Swaen hartelijk bedanken voor de hen aangeboden feestavond. Alleen daarom al zien zij uit naar het tweede lustrum!!

Nieuws uit/van de werkgroepen

Postverzorging

De 'werkgroep' postverzorging is sinds de vrijwilligersavond gelukkig uitgebreid. Maar extra handen (en voeten) zijn altijd welkom.

Van de penningmeester

Begin december hebben de leden die de contributie nog niet betaald hebben, een tweede aanmaning ontvangen. Er waren dertig leden die nog niet hadden betaald en dit zijn er veel meer dan in 2005.

Het bestuur hoopt op een vlotte betaling. Hiervoor onze dank.

Voor informatie kunt u contact opnemen met penningmeester Koen Boot, tel. 6126391.

Bibliotheek

Op de eerste verdieping is de technische dienst druk aan het werk geweest, al zal het niet direct zichtbaar zijn. De bestuurskamer is in tweeën gesplitst en er is van de grootste helft een bibliotheek gemaakt. Op die manier staan alle boeken van de HVZ bij elkaar. We zoeken nog iemand die alle boeken wil inventariseren.

Adopteer een...

Al eens eerder is het idee gelanceerd om mensen / bedrijven / organisaties te mogelijkheid te bieden om zich verantwoordelijk te stellen voor het onderhoud van bepaalde voorwerpen of delen binnen de oudheidkamer.

Wie bijvoorbeeld een voorwerp 'adopteert', let extra op de conditie en het schoonhouden daarvan. Een klok, een serie emaillewerk, antieke meubels, lampen, kleding....

Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid tot een naamsvermelding.

Op die manier wordt de oudheidkamer echt iets van de Zwijndrechtse bevolking zelf.

Interesseavonden

Elke derde dinsdagavond van de maand is vanaf een uur of zeven De Vergulde Swaen geopend en kan men er terecht om meer te doen met of te weten te komen over genealogie, archeologie, restauratie of onderzoek. Of om gewoon eens gezellig bij te praten in de gelagkamer.

Debat 1000 jaar Zwijndrecht

Op 18 en 19 november was er in De Wentelwiek een feest om duizend jaar Zwijndrecht te gedenken. Waar anderen in gebreke bleven, heeft Willem Hoogvliet deze dag aangegrepen om tijdens een twee dagen durende manifestatie de ruime historie van Zwijndrecht te belichten. Foto's, voorwerpen, oude ambachten en een debat dat werd gefilmd ten behoeve van een televisie-uitzending. Inmiddels hebben talloze kijkers begin december kunnen genieten van de drie kwartierdurende uitzending die meer dan een week regelmatig werd herhaald.

(Saillant detail: ook op 18 november (de dag dat in 1006 bisschop Ansfridus een giftbrief opstelde waarin ook voor het eerst in de geschreven geschiedenis de naam 'Suindregt' voorkomt) werd in Amersfoort een enorme manifestatie gehouden op basis van hetzelfde document. Diverse kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders namen hieraan deel.)

Willem Hoogvliet: petje af en 'duizendmaal' dank.

Wintervoorleesavonden

De wintervoorleesavonden beginnen weer, voor het vierde seizoen reeds. De laatste woensdagavond in januari tot en met de tweede woensdagavond in maart staat weer in het teken van ouderwetse huiskamergezelligheid.

De vertellers zijn nog niet bekend, maar er is zeker een aantal bekende gezichten dat zich garant stelt voor boeiende en gevarieerde verhalen.

Zoals gebruikelijk is het aantal plaatsen beperkt, dus schrijf bijtijds in. De kosten zijn nog steeds zes euro per avond per persoon, inclusief verteer.

Boeken

Als aparte aanwinst noemen we even de boeken die recent zijn aangeschaft. Soms worden we attent gemaakt op bepaalde exemplaren, soms loopt de altijdspeurende Marcel Deelen er tegenaan.

Van de onderwijzer uit Groote Lindt J.W. Regt, van wie in 1848 de geschiedenis van de Zwijndrechtsche Waard verscheen, hebben we het boek 'Neerlands Beroemde Personen, naar hunne geboorteplaatsen in aardrijkskundige orde gerangschikt en beknopt toegelicht' uit 1861 aangekocht.

Verder de dissertatie van D.N. Anagrapheus over de Zwijndrechtsche Nieuwlichters uit 1892.

Tenslotte de jeugdroman uit de jaren dertig van J. Snoep, Dordrecht voor de Prins.

Aanwinsten

Bijzondere aanwinsten in de afgelopen drie maanden zijn onder meer een ankertje dat gebruikt werd door tuinders die met hun groenten naar bijvoorbeeld Rotterdam voeren, diverse asbakken van zwijndrechtse bedrijven, een gaspenning uit 1928, prentjes en teksten uit het boek van Van Ollefen 'De nederlandse Stads- en Dorpsbeschrijver'. Voor alle duidelijkheid: in deze rubriek worden slechts enkele aanwinsten / schenkingen genoemd, niet alles wat we ontvangen.

WAT ZOEKEN WE NOG ?

Het boek 'Hugh Maaskant: architect van de vooruitgang', een boek over de man die het Tomadohuis in Dordt ontwierp. Een heel hoofdstuk wordt gewijd aan de Tomado-producten en de invloed daarvan op de nederlandse samenleving.

Colofon

"De Vergulde Swaen Mededelingenkrant" is een uitgave voor en door de leden van de Historische Vereniging en vrijwilligers die zich inzetten voor oudheidkamer De Vergulde Swaen en verschijnt vier keer per jaar. Overname van tekst is alleen toegestaan met bronvermelding. Aan de publicaties in deze krant kunnen geen rechten worden ontleend. ISSN: 1571 - 9766 Kopij voor volgende krant uiterlijk **15 februari** inleveren.

Samenstelling: Marcel Deelen **Redactieadres:** Rotterdamseweg 55, 3332 AC **E-mail:** gast@uwnet.nl **Oplage:** 600 exemplaren op A4-formaat.

Ja, Rembrandt was in Zwijndrecht.



In de vorige uitgave stond dat Rembrandt van Rijn mogelijk Zwijndrecht had aangedaan bij zijn reis naar Dordrecht. Onder eigen penningmeester, Koen Boot, reageerde direct: zeker was de schilder in Zwijndrecht, want hij tekende een prachtig gezicht op Dordrecht. Op de stand van de kerk afgaand zat hij echter niet aan het Zwijndrechtse veer, maar bij Meerdervoort, de Steenen Kamer waarschijnlijk. De kans dat hij in de gelijknamige herberg wat heeft versnaperd, wellicht er overnachtte, is dan groter dan dat hij in Zwijndrecht verbleef.

Exposities

Develstein grondig bekeken

Een prachtige expositie over het kasteel Develstein werd op 27 oktober geopend. Te zien zijn de vondsten die tijdens de opgravingen op (in) het eilandje zijn verricht. Verder tekeningen, schilderijen, voorwerpen en portretten uit de geschiedenis van het in 1572 verwoeste en daarna weer herbouwde kasteel. Te zien in De Vergulde Swaen t/m februari.



Elegant in Zwijndrecht

Medio maart komt er een expositie met oude foto's van Fotohuis Elegant, dat vroeger aan de Ringdijk was gevestigd. De kleinzoon van de heer Jansen heeft alle beschikbaar zijnde negatieven afgedrukt. Dat wordt weer een mooie expositie vol nostalgie die tot in de zomer te zien zal zijn..

Boekuitgave Ringdijk

Op 16 december verscheen een nieuw boek van Arie Slobbe en zoons, ditmaal over de Ringdijk tot aan het Veerplein. Foto's, advertenties, bijschriften en op elke bladzijde een klein overzicht van de dijk op welke hoogte zich iets bevond. Een mooi en handzaam boekwerk van een gedeelte Zwijndrecht waarvan werkelijk niets over is. Voor een goed begrip van het verleden onontbeerlijk. Zwijndrecht was immers ooit een dijkdorp... Verkrijgbaar bij De Salon aan het Veerplein en aan de balie van De Vergulde Swaen.

Waar is dit, wanneer en wat ?

Dat vroegen we ons af in de vorige Mededelingenkrant. Het betreft een optocht van schoolkinderen van de Julianaschool met muziekkorps Het Geklink des Konings (op weg naar het Veerplein voor de aubade voor het gemeentehuis?) op 31 augustus (Koninginnedag), na 1922 maar voor 1933. Ze lopen op het pad vanaf de Julianaschool naar de Bruinelaan. Rechtsboven is de ingang van het schoolplein, linksboven de bebouwing aan de Lindelaan. Verder zijn het overal tuinderijen. En nog lang geen 'bestuurlijk centrum'.
Met dank aan Wim en Truus van Veelen-Los.
De persoon op de andere foto is nog niet herkend.



Wie
Zal de appelboom laten verkommeren,
De stoel voorgoed laten staan in de regen?
Iemand toch
Zal toe moeten zien dat alles voorbij gaat.
Rutger Kopland, "Wie zal de vriend zijn van mijn vriendin"

**Het bestuur van de Historische
Vereniging Zwijndrecht
wenst alle leden een bijzonder
goed, gezond en gelukkig 2007 toe.**

